

minder dan dit. Hare lieven en meesters jagen van den morgen tot den avond, met de Edelheden van het land in de nabuurschap, vermoed en algemat komen zij laat-maleen paar jagers te huis, die van niets weten te spreken, dan van de listen van den vos, van de heggens en sloten, over welke zij gesprongen zijn, en van de stukken wild, die zij geschoten hebben, en van hetgeen op de jacht is voorgevallen. Dit gesprek moet zeer, aangenaam voor eene vrouw zijn! zij staat dus ook, zoo'tra mogelijk, van de tafel op, en laat hij haren gemaak die gasten, welke even zulke goede drinkers, als moedige jagers zijn.

Dat de Engelsche vrouwen zoo algemeen verwaarloosd worden (want het spreekt van zelve dat ook hier uitzonderingen plaats hebben,) is wezenlijk in het oog loopend, want zij bezitten alle eigenschappen om de mannen te boeien. Haar ontbroekt ja de wrijt beweging en de gracieuse houding der Fransche dames, maar hare wezenstreken zijn zeer schoon, en hare tint heerlijk. Volkomene schoonheid wordt alom zelden gevonden, maar volstrekte leelijkheid is in Engeland zoo goed als onbekend. Zij zijn echter niet alleen fraai, maar ook beschaafd, in het dansen, zingen, de muziek en het teekenen, hebben alle min of meer voordeelingen gemaakt; zij verstaan verscheidene talen, en het is zonderling, dat, terwijl de meeste Engelsche het Fransch vreeslijk radraken, de meeste dames het vrij goed spreken. Zij zijn ook geene yremdelingen in de Geschiedenis en Aardrijkskunde, ja zelfs verscheidene bezitten wetenschappelijke kundigheden. Zij zijn voorbeelden van matigheid, en drinken zelden meer dan twee kleine glazen wijn op het dessert. Het is dus eene schandelijke lastering, als men haar van onmatigheid beschuldigt. Hij, die dit doen kan, kende zeker slechts die vrouwen van het gemeen, die door een glas jenever haar verdriet voor eenige oogenblikken pogen te verdrijven.

De Engelsche getrouwde mannen van de lagere klassen, schenken aan hunne vrouwen ook niet veel opzettendheid. De winkeliers zijn den ganschen dag in hun beroep bezig. Hunne vrouwen worden bijna nooit in den winkel gezien, en des avonds moeten zij hunne rekeningen opmaken. De kunstenaars en handwerkslieden brengen, als de dag is afgelopen, liever den avond in de herberg door, dan in het gezelschap hunner vrouwen. Zij komen dan, zoo niet geheel, dan toch half dronken te huis, er ontstaat twist en gekijf, en de vrouw wordt geklopt, wettig geslagen; want de Engelsche wetten veroorloven den man zijne vrouw te slaan, als de stok, die hij bezigt, niet dikker dan een duim is. Eene vrouw, die elken avond door haren man geklopt werd, was weggesloopen. Haar man, dien het spelen met den stok niet zoo mislaagde als haar, wist haar verblijf te vernemen, en bragt haar voor den regtbank van zijn kerspel, opdat zij weder onder de echtelijke tucht zou gehragt worden. De vrouw verklaarde, dat zij voor geen goed ter wereld weder bij eenen man wilde wonen, die elken avond dronken te huis kwam, en haar dan telkens klopte. De man, een ware Herkules, antwoordde, dat hij haar nooit anders, dan met een stok, die een duim dik was, had geslagen. Ja, riep de vrouw, terwijl zij zich tot den Regter wendde, maar gestrange heer! beschouw mijn duim eens, die is bijna zoo dik als mijn arm. — Evenwel werd zij, volgens de wet veroordeeld, om weder tot haren man terug te keeren. Hoe veel gelukkiger is dus het lot der Hollandsche vrouwen, hoe benijdenswaardig in vergelijking van dat der Engelschen! Maar men gewent aan alles.

UITTREKSELN UIT HET CHINESE STRAFWETBOEK.

Elk die de bestaande regering poogt omver te werpen, het paleis, den tempel of het kerkhof van den Keizer te verwoesten, zal, hetzij hij hoofd der bende of slechts medehelper is, eenen langzamen en smartelijken dood sterven, waarbij het aan den

scheltpregter wordt overgelaten, zijne gansche verbeeldingskracht in te spannen, om de pijn van den misdadiger te verlengen, of te doen stijgen. Alle mannelijke naastbestaanden van den schuldigen, die zestien jaren bereikt hebben, waar die ook mogen wonen, hetzij zij ziek en oud zijn, of niet, worden onthoofd, zijn zij echter nog geene zestien jaren oud, dan worden zij als slaven onder de hooge Staatsambtenaren verdeeld. Het vermogen der gestraften valt der Regering ten deel. Over de kinderen van den hoogverrader, als zij nog geene zestien jaren en geheel onschuldig zijn blijven in leven, en zijn tot de dienst des Keizers bestemd, zoo dat zij in de uiterste vertrekken der gebouwen van de residentie als gesnedenen worden aangesteld.

Onder de hoogverraders behooren ook de aanhangers der associatie. Degene die aan eene nationale vereeniging, of een broederschap deel neemt, hetzij hij al of niet door bloeddinken en wierookbranden ingewijd is, wordt als een rebel beschouwd, de Opperhoofden verliezen het hoofd, en de overige worden gebannen of aan de kaak gezet. Het kan echter gebeuren, dat men niet weet of eene vereeniging, als eene associatie, of als een onschuldig gezelschap moet beschouwd worden. Het wetboek voorziet ook in dit geval. Wanneer namelijk jonge sterke lieden in dit gezelschap zijn, dan is dit een onwederlegbaar bewijs van deszelfs strafbaarheid. Men behandelt echter het strengste de associatie van hemel en aarde, dit is het gezelschap der drieneheid; men heeft ook deszelfs opperhoofden meermalen ter dood gebragt, echter wordt zij steeds talrijker, en zou onder de regering van den vorigen Keizer bijna de heerschappij van den hemelschen schepter hebben doen eindigen.

De wet tegen de heiligschennis is in China even zoo streng, als voorheen in Frankrijk. Wie eenig heilig gezelschap ontvreemt, wordt met den dood gestraft, zoo ook wie op het Keizerlijk kerkhof eenen boom beschadigt.

De groote dieven hangt of wurgt men ten minsten, in China, maar de kleinen laat men niet loopen. Voor eenen diefstal, die veertig oncen zilver bedraagt, krijgt men tachtig stokslagen. Bij den eersten diefstal wordt de schuldige op den linker arm, bij den tweeden op den regter arm gebrandmerkt, en bij den derden geworpd. Gelijk in Frankrijk, en anders in Engeland, wordt hij, die zijne naastbestaanden besteeft, niet zoo streng gestraft, als een andere dief. Steelt iemand een paard, en de gansche stal volgt, zoo moet hij slechts voor een paard boeten, is het paard echter toevallig eens merrie, en men ziet het veulen de moeder vergezellen, dan heeft de dief, zoowel het veulen als de merrie gestolen.

CRIMINELE PROCESSEN TEGEN DIEREN.

In het jaar 1266, werd een varken te Fontenay aux roses, op bevel van den ambtenaar der Justitie, levend verbrand, omdat het een kind had opgevreten.

In 1386, velde de regter van Falaise dit vonnis, dat een varken, dat den arm van een kind gebroken, en hetzelfde in het aangezicht gebeten had, eerst een poot en vervolgens de kop zou afgehouden worden. De executie geschiedde op het plein voor het Stadhuis, en kostte tien sous en zes deniers, men had het dier vooraf kleederen aangetrokken.

In 1389, werd te Dijon een paard, dat zijnen meester had omgebragt, ter dood veroordeeld.

Men vindt, ook nog in veel lateren tijd, sporen van deze zonderlinge rechtspleging.

Caspard Bailly, Advocaat te Chanterij, gaf, in het jaar 1668, eene uitvoerige Verhandeling over Processen van deze soort uit, in welke de voorschriften, die bij de beschuldiging, verdediging en het vonnis in acht genomen werden, opgeteekend zijn.

Chasseneux, President bij het Parlement van Provence behandelte, in een in 1521,

verschenen werk, de vraag: of dieren voor de criminele regtbank getrokken kunnen worden? en beantwoordt deze vraag beaamd. Hij haalt uitvoerig een Proces aan tegen de meikevers in Beaune, en nog andere rechtsgedingen van deze soort, bij voorbeeld, de geregtelijke vervolging der slakken te Autun in 1487, te Lyon in 1500, en tegen de rotten, te Autun in 1488. Chasseneux had zelf de eer, de verdediging der rotten te voeren. Na dat zij plegtig ingedaagd waren, zocht hij herhaalde reizen tustel te verkrijgen. Eerst stelde hij voor, dat eene indaging niet genoeg was, dewijl zijne klienten door een aantal Dorpen verstrooid waren. Men stond hem dus eene tweede indaging toe, en deze werd in iedere gemeente na de mis openlijk voorgelezen. Toen de verleende tijd verlopen was, stelde de rechtsgeleerde voor, dat de rotten onmogelijk verzamelen konden, dewijl het geraas van dit Proces hunne vanden, de katten, op de been gebragt had, die nu op hen op alle wegen en paden loerden. Toen eindelijk zijne uitvlugten niets meer bateden, appelleerde hij aan de menschlievenheid en rechtvaardigheid van het regt.

Het Parlement van Parijs, was in dit opzigt niet wijzer, dan de regtbanken der Provinciën. Zoo veroordeelde het, in 1604, eenen ezel tot den strop. Ik zou gemakkelijk nog een aantal voorbeelden van deze soort kunnen aanhalen, maar ik wil slechts aanmerken, dat, terwijl de regtbanken zich met deze zonderlinge rechtsgedingen bezig hielden, de wetgevers ernstig en ijverig streefden, om een iegenlijk wetboek voor dezelve te ontwerpen.

De Fransche revolutionaire dagbladen, die zoo ongaarne zien dat onze Koning standvastig blijft weigeren het traktaat der vier en twintig artikelen te teekenen, dat zoo voordeelig is voor hunne geliefkoosde medeoproermakers, de Belgen, hebben Koning Willem den Eersten, den naam gegeven van Willem de hardnekkige of Willem de koppige. Deze naam verdient hij even zoo, zeggen zij, als zijn voorvader Prins Willem den Eersten, den naam verdiende van Willem den zwijger, welken naam hem door Philips II, gegeven was, wyl deze Spaansche Koning nimmer achter zijne geheimen wist te komen, in weerwil der moeite die zijne spionnen zich gaven om iets van 's Princen geheime plannen te ontdekken.

De Fransche revolutionairen mogen echter Koning Willem noemen zoo als zij willen, in de oogen van den Nederlander zal hij, die zoo standvastig de regten zijn volk blijft handhaven, den naam dragen van Willem de standvastige.

PLAATSVULLINGEN.

Twee hovelingen met elkander wandelende, ontmoette eenen boer, die zijnen ezel deerlijk sloeg; met medelijden voor dit arme beest begaan, zeide zij tot den boer: »mijn vriend, gij zijt wel wreedaardig dit arme dier zoo te mishandelen." De boer nam hierop eerbiediglijk den hoed af, wendde zich tot den ezel, en zeiden tot denzelfden: »Vergiffenis mijnheer de ezel, ik wist niet dat gij vrienden aan het Hof had."

Een zeker bisschop aan het hof zijnde, werd eene lady gewaar die zeer dik, en in gesprek was met de gewezen prinses weduwe van Wales, en zag aan het ander einde des vertreks een' zeer aardig jongeling, welke hem beide toevallig vreemd waren. Hij vervoege zich met een zeer vleijend voorkomen tot den jongen edelman, en vraagde hem, na eenige pligtplegingen, of hij ook wist wie die vette zeug was, die met Hare Koninklijke Hoogheid in gesprek was. »Ja, Mylord," hernam de jongeling met deftigheid, »die vette zeug is de gemalin des ambassadeurs van Zweden en moeder van het jonge biggetje, dat de eer heeft met uwe Lordschap te spreken."

Sterven is de eenigste schoone daad van een Gierigaard en Woekeraar.